

Hoe het begon

HET BALLEET ONTSTOND IN DE 15^{DE} EEUW IN ITALIE.

Het woord 'ballet' is afgeleid van het Italiaanse ballo of 'dans'.

Het werd uit Italië naar Frankrijk gebracht door Catherina de Medici en ontwikkelde zich aan de Franse hoven van de 16^{de} eeuw.

Het hoorde bij het amusement aan het hof. Grote spektakels met decors, kostuums, voordrachten, processies, muziek en dans. De eerste balletvoorstelling in de theaters dateren van 1669, als onderdeel van de opera.

Lodewijk XIV

De stralende Zonnekoning Lodewijk XIV hield van dansen en trad al in zijn eerste ballet op toen hij 13 was.

Samen met zijn balletmeester Pierre Beauchamp richtte hij de Academie Royale de Danse op waar de vijf basisposities (zie hieronder) voor het eerst werden opgeschreven.

Frans is nog altijd de taal van het ballet.



Oefen meteen even de verschillende posities!

